

BIJZONDERE VONDSTEN BIJ DE VOORMALIGE WATERMOLEN

Zogezegd bij het scheiden van de markt, meldde zich via Cees Prinsen ene Jules van de Vleuten uit Etten-Leur. Tot ongeveer tien jaar geleden heeft hij met een metaaldetector de bodem van Hilvarenbeek 'besnuffeld'. De vondsten noemt hij 'niet bijzonder schokkend', maar ik vind ze toch wel aardig. Tot tien jaar geleden speurde hij vooral op de akkers van de zangronden, maar daar is hij mee gestopt. "De verzuring/bemesting van de bodem heeft ervoor gezorgd dat er werkelijk niets meer is overgebleven van de koperen voorwerpen/munten in de grond."

Van de Vleuten heeft zich wat voorwerpen en munten betreft beperkt tot alles omstreeks 1800. In een volgend nummer van Tussen Paradijs en Toekomst hopen we nog op de vondsten terug te komen, hieronder vast een voerproefje.

Op de foto zijn o.a. te zien drie gespen, twee spinloodjes en een lakenloodje (linksboven), wambuisknoopjes 17e eeuw (rechtsonder), een aantal duiten (midden-boven) waaronder van de Stad Utrecht. De opgravingen zijn gedaan op de locatie van de voormalige watermolen op Roovert.

E.N.

