

Hilvarembeek den 4. Augustus 1873.

Deur overgave der eigenares, is alhier een woenhuysje te koop aangeboden, en wel uit de hand, dat in de onmiddelijke nabijheid der Pastorie gelegen is en onder een dak met een woenhuysje, dat aan de kerk behoort.

Het Kerkbestuur heeft in overweging genomen, dat, om vrij te blijven van onaangename geluiden in de nabijheid der Pastorie, wel eenige waarde heeft - daar er geen twijfel bestaat of men zou kunnen ten allen tijde van stille en fatsoenlijke menichken kunnen wonen; - merendeel dat men ook altijd een billijke huurprijs er van zou genieten; dat het huysje zich in goeder staat, ^{verre} niet weinig of geen reparaties behoeft.

Weshalve het Kerkbestuur van oordeel is, dat men daar een koop van bedoeld perzeel de gelden der kerk, in de tegenwoordige omstandigheden, voordelig en zeker zou beleggen; hiensvolgens verbiediglijk verkocht, dat L. D. H. de Aartsbisch. Biskops van Utrecht, de toestemming welken van voor den prijs van p. m. f 500. - het huysje aan te koop.

Het K. K. Paroch. Kerkbestuur
van Hilvarembeek,

P. H. van de Lee, Secret.

Aan
L. D. H. den Aartsbisch. Biskops
van Utrecht. te Utrecht.

A. W. van der Meer,
Secret.

N^o 604. - De gezagde magtiging en goedkeuring
worden verleend. -

De Aartsbisch. Biskops van Utrecht.
+ J. B. van der Meer

Utrecht, 7 Aug. 1873.