



Posthume hulde aan Piet Leermakers en Jan van Dongen

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

Binnen enkele dagen zal het drie jaar geleden zijn dat Piet Leermakers en Jan van Dongen, beiden deel uitmakend van de verzetsgroep Hilvarenbeek, op geheimzinnige wijze in de woning van eerstgenoemde door de Sicherheitspolizei werden vermoord.

In de tijd die sindsdien verstreken is, is de herinnering aan deze afschuwelijke daad nog levendig gebleven, maar om te voorkomen dat het nageslacht het offer van deze doden misschien ooit vergeten zou, wordt in de herbouwde woning van Piet Leermakers te Biest-Houtakker een gedenksteen onthuld en wel op Zaterdag 6 September a.s.

Deze steen ziet men hierboven afgebeeld. Hij stelt Sint Joris voor, de draak verpletterend, als symbool van de overwinning van het goede op het kwade. Rechts in de bovenhoek ziet men de Nederlandse leeuw. De steen is gebeeldhouwd door de heer van Poppel.

De gemeenschap van Oud-Illegale Werkers heeft hierin een goede aanleiding gevonden om een posthume hulde te bewijzen aan deze beide verzetslieden. Er is een heel program samengesteld dat er así volgt uitziet:

10 uur: Heilige Mis in de Parochiekerk van Biest-Houtakker. Na afloop trekken de kerkgangers in een stoet naar het huis van P. Leermakers. Een der medewerkers van de verzetsgroep, pater Lambertus, houdt een herdenkingsrede, waarna de steen onthuld wordt.

Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het zangkoor. Vóór de H. Mis vindt een kranslegging plaats op de graven der beide gefusilleerden.

Na de plechtigheden koffietafel voor genodigden en nabestaanden in café Coppens.

8 uur 's avonds Lezingen in de parochiehuizen van Hilvarenbeek en Biest-Houtakker over het verzet door C. van 't Hooft en een eew. pater. Deze lezingen worden opgeluisterd met liederen en declamatie van verzetspoëzie door Mevr. van 't Hooft en Eug. van der Heijden.

De opbrengst van deze lezingen komt ten goede aan de Stichting '40-'45 en het comité verwacht dan ook dat zeer velen deze lezing bij zullen wonen. Ook bij de H. Mis 's morgens en bij de onthulling van de steen worden zeer velen verwacht om van hun belangstelling blijk te geven. Wij moeten tonen dat wij het offer van deze twee mannen nog niet vergeten zijn.