

Alida Lion, een Joods 'christinneke'

Door Emmanuel Naaijens

Geen uitreiking van een monumentenprijs dit jaar, maar wel de onthulling van een gedenksteen die herinnert aan het Joodse meisje Alida Lion. Er is al een bank in de Veldhoven en een straatnaam die verwijst naar de (hele) kleine Joodse gemeenschap die Hilvarenbeek ooit gekend heeft, maar de naam van Alida, in 1943 door de nazi's vermoord in Auschwitz, ontbrak nog bij het monument van de oorlogsslachtoffers op de Vrijthof. Op initiatief van de heemkundige kring en in samenwerking met Serdadu2 Kembali, het 4 Mei Comité en de gemeente is op zondag 11 september, tijdens een waardige bijeenkomst, in deze leemte voorzien.

Dagvoorzitter Rien Vermaire legde uit dat voor Alida gekozen is voor een zwerfkei, omdat het een gewoonte is om bij het bezoek aan een dierbare die begraven is op een Joodse begraafplaats een klein steentje achter te laten om zo de herinnering levend te houden.

Cees Prinsen, die vijftien jaar geleden gefascineerd raakte door het verhaal van Alida en veel onderzoek deed, vertelde op boeiende wijze de geschiedenis van het meisje, dat van 1917 tot en met 1928 in de Paardenstraat woonde (nu de kapperszaak). Na de dood van haar moeder verhuisde ze naar Bergen op Zoom. Maar hoewel het al bijna een eeuw is geleden dat het meisje haar jeugd in Hilvarenbeek doorbracht, zijn er nog enkele dames op hoge leeftijd die haar gekend hebben. Zij zaten bij Alida in de klas

op de katholieke kleuter- en lagere school. Haar Joodse geloof was niet echt een punt, al leverde dat op zaterdag wel een praktisch probleem op. Kinderen moesten in die tijd op zaterdag naar school, maar voor de Joden is dat de sjabbat, de wekelijkse rustdag. Een van haar toenmalige klasgenootjes weet zich nog te herinneren



dat Alida zei: 'Later word ik ook christinneke', aldus Cees.

Daarna spraken nog wethouder J. de Blécourt-Maas en Wim van Breen, die herinneringen ophaalde aan zijn jeugd in Amsterdam toen hij bevriend was met een Joodse jongen. Tot slot mocht Riet Brock – Voeten de gedenksteen onthullen; zij woonde met haar ouders ooit in het huis van de familie Lion.

